

Tønnes.



Kilde: A. Pedersen Danmarks frugtsorter. Frugtavler Vald Nielsen, Aaskov.

Billeder: Pometet Tåstrup.

Oprielses sted: Omkring 1820. Formodentlig fra Tønneskov der er en spredt bebyggelse nær Rynkeby.

Anvendelse: Ret godt spiseæble. Måske rigelig sødt. God til most

Beskrivelse af frugten: Middelstor

Form: Meget uregelmæssigt, skævt og kantet æble.

Farve og hud: Grundfarve grøn som efterhånden bliver gulligrøn til mættet hvidgul og stærk gul. Solsiden er først brunrød, senere livlig rød. Dækfarven er meget varierende i farve og udbredelse, fra lidt orange på solsiden, til at hele solsiden er stænket og marmoreret med en lakrød farve. Andre er brunrøde. Huden er tør og fast.

Kød og smag: Kødet er hvidgult, meget fast og noget tørt. Det har en sødlig smag med god aroma. Lugten svag.

Modningstid: Skal helst plukkes sent, og ikke før efter midten af oktober. Kan holde til maj

Historie: Tønnes

Efter hvad der foreligger oplyst, stammer sorten fra Fyn. Men helt sikkert kan dens historie ikke angives. Frugtavler Vald Nielsen, Aaskov, oplyser, at navnet Tønnes antageligt er givet efter Tønnesskov, der er en spredt bebyggelse nær Rynkeby syd for Kerteminde. Det formentlige modertræ er ryddet. Frugtavler Christian Hillbrandt, Holev ved Marslev meddeler, at afdøde husejer N F Andersen i Holev for ca. 70 år (i dag ca. 150 år) siden købte to æbletræer hos skolelærer John Suhr i Kølstrup. Disse træer var etiketterede med navnet Tønnes æble. Andersen podede en del træer af sorten på egnen, men da frugterne blev meget skurvplettede, vandt den ingen videre fremgang. I 1911 udstilledes nogle frugter af sorten på en udstilling i Odense, hvor de tilkendtes diplom af første klasse.